



www.kampzoetelmeel.nl



info@kampzoetelmeel.nl



087-7847643 (alleen tijdens kamp)

かけざぞおだデポ両ぞおだ丕仵

Nou, drie keel laden waal we vandaag walen.....

Het was een lange reis van Mexico naar China, maar het was de moeite waard. We hebben genoten van de muul, de lampions, de blede kijk op de wereld, koltom van alles wat Chinees is.

Vanmolgen zijn we begonnen met spolten op zijn Chinees. Chinese-muul-ballen, spleetpogenvoetbal, chinese flag flisbeeen, koltom alles was Chinees. Na de lunch was het tijd om het geld te velblassen dat we dool hald lopen en auto's wassen veldiend hebben. Dat hebben we gedaan in een kanovijvel (kamp B) en in een speeltuin met een maïsdoolhof. Voolal vool A was dat een groot succes. Het zal nog wel een paar weken dulen voordat de laatste maïskollels uit het maïsbad uit alle neuzen en olen veldwonen zijn. Bij thuiskomst konden we eindelijk gebluik maken van het zwembad. Dat was een groot succes. Vlijwel iedeleen is el in geweest, vlijwillig of onvlijwillig. Na de echte Chinese maaltijd (klieltjes, blaadwolsten, bloemkool, dopelwtten en wolteltjes) was het vool A echt bedtijd. Vool B natuullijk niet want die hadden vanavond hun dlopping! Ze lopen nu nog. Wij zullen ze niet opwachten, als ze aankomen zullen wij allang slapen. Molgen slapen we uit!

Molgen veldel met onze reis naar

Lennalt, Henk, Joni, Lonneke, Koen, Ingebolg, Bas, Edwin, Evelien, Sonja, Siegelt, Sandel, Daniëlle en Julgen.











